

G.H.aren

Nr. 8 - Årg. 4 - Dec. 1957

Supporterklubben visar klart och tydligt, att än lever klubbkänslan - särskilt bland de äldre GH:arna. Den ger också andra intryck - stor givmildhet, när det gäller ungdomsfonden och hithörande ting. Och så här i Juletid passar det med ett

extra tack till alla - både de, som finns i listan här nedan och de som ännu ej "kommit sig för". Den, som väntar på någonting gott, väntar inte för länge.

Listan över tecknarna ser ut på följande sätt (vi reserverar oss dock för namn, som kommit in, sedan detta skrivits):

Simon Alenius	Nils Fogsten	Oscar Kihlström	Ernst Sjölander
Carl Awell	Stig Göthlin	Ivar Liljeqvist	Nils Sjöbladh
Curt Atterday	Harry Genborn	Herbert Lindell	Adolf Ström
Eric Backström	Karl Haglund	Karl Ljung	Carl Ström
Åke Bergqvist	Rolf Hagstrand	Erik Lundkvist	Sture Rödén
Gösta Bergström	Adolf Hellquist	Bertil Nordenfelt	"Farsan" Thorsson
Dicken Brennius	Gunnar Holm	Arne Marténg	Sten Thernon
Gösta Callius	Sven Holm	Gusten Olmin	Edvin Ålander
Lennart Brunnhage	Harry Janson USA	Georg Robell	Birger Bigrell
Sven Blumenthal	Arne och Gunnel	Emil Salgård	Iwan Hartley
Hagbard Dannel	Jutner	Olle Landström	Nils Nilsson
Olle Elker	Olle Gaimer	Peder Rigård	Franz Strauch

(de fyra sistnämnda verkliga supporters)

Ett flertal har sänt in mer än en årsavgift. Samtidigt kan vi påpeka, att det går mycket bra att sända in ett mindre belopp - allt efter råd och lägenhet - nu och resterande vid lämpligt tillfälle. Adressen är Sällskapet Gamla Hellaspojkar Stockholm K och postgirot är 50 53 33.

Simon Alenius har lämnat vänkretsen efter en svår sjukdom. Strax före Birres födelsedagsfest ringde han upp mig och kände sig så pigg, att han ämnade sig ut till Hellasgården. Men det var bara ett sista uppflammande och han avled på Sofiahemmet och jordfästes enligt önskan i stillhet i närvaro av de närmaste Hellasvännerna.

Med Simon gick en stor liten hellen in i den Eviga Vilan. En äkta urhellen, som började i PG 1904 och följde sedan klubben i vått - han var god simmare och en av de första polospelarna här i landet - och torrt - enkannerligen friluftsliv (och segling i Gäddvikens Segelsällskap), skidåkning och bowling (han startade Hellas Bowlingsektion). Vi lyser frid över minnet av en sällsynt god kamrat.

Erik Asperyd har kommit till mogen ålder och sällar sig till 50-åringarna den 25 december. Erik har varit ute i riktiga blåsväder och är typen för en hellen, som står pall i alla skiften. Han var väl mannen bakom Hellas storhetstid inom friidrotten på 30- och 40-talen mest kanske genom sitt vänsälla väsen och auktoritet, som dock - tyvärr - numera tagits i anspråk i större sammanhang inom svensk idrott. Vi är övertygade om, att det är många gamla Hellasvännar, som vill hedra honom på bemarkelsedagen och av denna anledning bifogar vi ett girokort.

Hans Santesson är bara en dag yngre och fyller sålunda 50 den 26 december. Han var en hejare på kortdistans på 30-talet och hedrade Hellas genom fina resultat och gentlemannamässigt uppträdande. Han har också många vänner, som vill vara med om en liten gåva, vartill blanketten också kan användas. Skriv bara, hur du vill fördela bidraget.

Vi kan också hälsa från Sven Victorin, som varje år sänder sitt Julkort - i år med bild av sig själv och frugan Sonja. Hans adress är 214 Lawton Ave. Cliffside Park N.J. och så till slut

G.H. Bowling 19/12 kl 19

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

i Söderhallen